

Veterantræf for gamle Wendelboe radiotelegrafister 30. september 2011



Deltagere var de 22 friske unge mennesker på ovenstående foto (jeg håber jeg har fået sat navnene de rigtige steder, det var jo ikke alle jeg kendte på forhånd). 2 meldte afbud pga. sygdom. Vi mødtes klokken 0945 ved Asia House der ligger på Indiakaj 16 i Frihavnen, 5 minutters gang fra den gamle skole og Capella. Asia House drives af Asia House Fonden, og driften finansieres af Øk's Almennyttige Fond. Huset var Øk's første hovedsæde fra 1898 til firmaet flyttede til Holbergsgade i 1908. Den daglige ledelse forestås af administrator for fonden, hr. Ole Wiberg, som havde været så venlig at invitere os indenfor. Huset står dels for mange aktiviteter i forbindelse de asiatiske lande dels som et museum for ØK, indretningen er stort set som da ØK flyttede derfra i 1908.

Over en kop kaffe blev vi budt velkommen af hr. Ole Wiberg, der med stor entusiasme berettede om selve huset og dets aktiviteter. Vi kom hele vejen rundt om H. N. Andersen, Øk's aktiviteter i fortid og nutid (det kom vist bag på flere, at der i at der er mange tusinde Selandia, M/S Jutlandia og videre, at der arbejdes på et jubilæet for M/S Selandias arrangementer i Asia House udsendelser i DR. M/S ude i Asien, og man har haft



Arrangementerne vil blive både lukkede og offentlige, og hr. Ole Wiberg har lovet at oplyse nærmere om tider og steder når det er endeligt på plads. Efter foredraget blev vi vist rundt og besøgte blandt andet H. N. Andersens gamle hjørnekontor, der står som dengang han residerede der. Her var bl.a. et billede af Øk's gamle hovedsæde i Bangkok, der i dag ligger hen som en ruin. Hr. Ole Wiberg oplyste, at en thailandsk

dag er mange aktiviteter i Kompagniet, og ansatte), skoleskibet København, M/S meget mere. Hr. Ole Wiberg fortalte større arrangement i anledning af 100 års bygning. I den anledning vil der blive og Diesel House ligesom der vil blive vist Selandia endte sine dage på havbunden et filmhold ude og filme det.

rigmand har planer om at restaurere stedet. Efter rundvisningen takkede vi hr. Ole Wiberg for et meget interessant besøg med en flaske vin, og derefter fortsatte vi programmet.

Det bestod af lille en spadseretur holdt et lille foredrag om husets komme i kontakt med nogen der Der blev udvekslet en del nogle frokoster der sommetider om de ændringer der var sket i



fra Asia House til Capella, hvor Jan historie. Det havde ikke været muligt at kunne give os lov til at komme indenfor. historier blandt især dagholdselever om trak ud. Udover det gik snakken lystigt området.

Og så til dagens clou, besøget på dag stort set som den gjorde men ellers ligner Dampfærgevej Rønje Holding, og en meget havde lovet at vi måtte komme hr. Søren Rahlff klokken 1130, tagetagen. Det første vi flyttet så man ikke gik kunne vi konstatere, at som i gamle dage. Lokalerne var der lavet døre i enden af tagetagen (hvor der vistnok var skolelokale, tavlen var hvor den nye tagetagen, bordet med alle de og radiostationen stod hvor billedet du huske”, og tankerne fik lov at også lidt tavse, og man måtte gribe egentlig var. Snøft.



og den gamle skole. Bygningen står udvendig i dengang, der er kommet en bager i stueetagen, nr. 9 sig selv. Bygningen ejes i dag af firmaet venlig arkitekt fra firmaet, hr. Søren Rahlff indenfor i de gamle lokaler. Vi mødtes med og begav os spændte op ad trappen til konstaterede var, at døren ind til lokalet var ligefrem, men skulle ind til højre. Udover det lokalernes udformning stort set var de samme var selvfølgelig blevet moderniseret, og så lokalerne ind til den anden halvdel af bananlager i gamle dage). Her ses det gamle dør går ind til den anden halvdel af forskellige effekter var til venstre i billedet, er taget fra. Der blev udvekslet mange ”kan vandre ”down memory lane”. Nogle var sig i at tænke på hvor længe siden det



Efter at vi havde fået tørret tårerne bort, og behørigt takket hr. Søren Rahlff med en flaske vin, fortsatte vi mod dagens kulinariske punkt. I det herligste vejr spadserede vi fra den gamle skole gennem Kastellet til



hvor vi havde bestilt frokost. 1215, og vi gik til bords med straks at gå, og hurtigt var ikke var muligt at råbe hele hvilket nok ville have generet



Den var parat da vi ankom klokken god appetit. Snakken begyndte ”støjniveauet” nået dertil hvor det forsamlingen op uden en megafon, de andre gæster en del, vi blev

derfor enige om, at vi efter frokosten ville mødes udenfor i parken langs Esplanaden for at runde dagen af.

Mødet i parken blev indledt stående på en af parkens dels at gentage dagens træf lave en ”underside” på Wendelboes Radioskoles nok lige så overraskede som eksisterede i 1928 på adressen Wendelboes privatadresse).



med en fin lille monolog fremsagt af Kate, bænke. Derefter blev der fremsat forslag om ved en årlig sammenkomst og dels at forsøge at foreningens hjemmeside om Wendelboe og historie (jeg har allerede fundet en del, og i er jeg selv, når jeg fortæller, at skolen allerede Herluf Trolles Gade 1 1. th., som samtidig var

Alle var enige om, det ville være hyggelig med et årligt møde, og man enedes om sidste fredag i september som værende dagen (Jan har senere udtrykt betænkelighed ved, at det måske ligger for tæt på Veteranfrokosten sidst i oktober, jeg har ikke de store betænkeligheder med det, men i må gerne alle give jeres besyv med om dette). Jeg vil i god tid inden datoen lave et program med lidt af hvert.

Med hensyn til hjemmesiden var der også enighed om dette. Jan har påtaget sig at klare det tekniske vedrørende foreningens hjemmeside, og jeg vil indsamle materiale til formålet. Her er det så at i alle kommer ind i billedet, alt hvad i har liggende af billeder, artikler eller andet, eller hvad i kan huske f.eks. nogle af Wendelboes mange historier må i meget gerne bidrage med, i kan maile det eller sende det med post. Det er lidt af et langtidsprojekt, så derfor skal i ikke vente at se hjemmesiden sådan lige her og nu, men glem nu ikke at sende hvad i måtte have.

Samtidig en opfordring til alle deltagere om at forsøge at kapre nye deltagere, taler i med andre gamle "Wendelboere" kan i godt invitere dem med i kredsen.

Efter dette småsludrede vi lidt, og træffet sluttede omkring klokken 1500, i god ro og orden som man siger.

NB De forskellige deltageres billeder og dette referat kan ses på følgende måde:

Gå ind på hjemmesiden www.dropbox.com gå derefter til "log in" i øverste højre hjørne, herefter bliver i bedt om hhv. e-mail og password, her skrives som mail wendelboesradioskole@gmail.com og som password skrives dampfærgevej. Inde på siden går i til hhv. photos eller referat.

Så er der kun tilbage at sige tak for et fint træf og på gensyn til næste år.

De bedste hilsner

Knud-Helge