

Efterfølgende er korrespondance 12. marts 2012 mellem 1475 Johannes Thuneberg og 3021 Knud-Helge Andreasen i forbindelse med research til historien om Wendelboes Radioskole. Johannes beretning indeholder så gode historier og anekdoter at vi har valgt at lægge den ind på siden.

Se også Johannes artikel på siden under ARTIKLER.

Hej Knud-Helge!

Tak for at du synes mit indlæg i Radiotelegraf nr. 1 2012 er ok. Jeg kan ikke engang huske hvornår, men for år tilbage kom jeg til at love at fortælle lidt om min sejltid som telegrafist. Den blev under halvandet år. Sådan blev det. Jeg tog mit 1. kl. certifikat i maj 53, også med en kort visit på Wendelboes radioskole, som såvel i marts-maj 1951 som i maj '53 lå i Dampfærgevej i Frihavnen. Efter en sommer hjemme fik jeg så ansættelse i forsvaret, hvor jeg var indtil jeg gik på pension som 65-årig i 1993. Efterhånden er jeg jo gammel. Grunden til at jeg overhovedet kom på idéen at blive gnist var, at jeg havde en bror, Henrik, som allerede var uddannet telegrafist i Post- og telegrafvæsenet. Plus at jeg som værnepligtig i Arresødal fik muligheden for sammen med vel hen imod 50 andre frivillige at lade os undersøge m.h.t. eventuelle evner for bl.a. høring og i øvrigt normale evner. Så jeg fik den tanke, at når nu Henrik var telegrafist, kunne det da være sjovt at lære lidt af den genre også for mit vedkommende! På Holmens radioskole blev vi i alt tre hold, som blev undervist efter forskellige pædagogikker. På mit hold startede vi høring med full speed (100! ja, med s-t-o-r spacing). Nå, for mit vedkommende førte det til at den 100-rytme gik ud over morsefærdigheden. Vi fik godt nok alt at vide om at være blød i håndled og morse langsomt. Jeg gjorde nok ikke det rigtige, og fik en langvarig morsekrampe. Den øvede jeg mig senere ud af, men det var nu ikke rart. Den dag hvor jeg blev hjemsendt fra Marinen traf jeg på Holmen Henrik, hvis tur det nu var at forsvare fædrelandet. Han var allerede udtaget til "Galathea". Ham kunne jeg fortælle side op og side ned om. Først kom han sammen med flere andre med Øk's "Selandia" til Bangkok, hvor de så skiftede over til Galathea. Han var med resten af togtet, de kom hjem i juni (eller juli?) 1952, hvorefter han igen kom på Lyngby radio. Desværre, så blev han syg og døde som 28-årig på min 30-årsdag.

Som du nok allerede mere end aner, er kortfattethed ikke min stærke side. Lad mig alligevel ikke glemme at sige, at mit lille indlæg i Radiotelegraf nr. 1 (blandt venner: Hudibras) må I da bruge så meget som I bare vil. Slut og dermed venlig hilsen
Johannes Thuneberg

P.S. Jeg må sige at m.h.t. hjemmesiden, som jeg kan forstå at I arbejder på - viser at I ikke springer over hvor gærdet er lavest!
Den ser rigtig godt ud!

Hej Johannes!

En ting der undrer mig er, at du siger du kun har gået på skolen i Frihavnen, jeg har følgende oplysninger fra Kraks:

1938-1951 ved skolen "E.B. Wendelboe og A.M. Jensens Radioskole og lå Peder Skramsgade 17 A.

1952 ved den "Wendelboes Radioskole" og var flyttet til Dampfærgevej NR 7, læg mærke til NR 7

1953 samme navn men er flyttet til Dampfærgevej NR 9, den endelige placering.

Kan du huske noget om datoer og hvor lang tid du gik der og kender du ikke noget til omtalte A. M. Jensen?

De bedste hilsner

Knud-Helge

Hej Knud-Helge

Det er ok alt sammen undtagen at jeg ikke med min bedste vilje kan huske noget med Peder Skrams Gade. Jeg har netop kigget i et Københavnskort for at se om den ligger

i Frihavnen - det gør den jo ikke. Og mere end det: jeg boede i Tordenskjoldsgade medens jeg gik, nej cyklede i radioskolen.

Dampfærgevej, ja men om det var 7 eller 9. Jeg tænkte ikke så meget over det, men det foresvæver mig at i 1953 var den flyttet lidt længere hen ad gaden i forhold til indgangen til frihavnen. Jeg havde susende travlt med at få det hele ind i hovedet (på to måneder i 1951) og arbejdede til kl. 2 om natten. Jeg havde jo ikke sparet ret meget op i marinen i Rønne, hvor jeg var på flåderadio. Da jeg kom og ville melde mig til eksamen, sagde Wendelboe: "men De har jo ikke været oppe ved tavlen engang!" Det var rigtigt, men jeg havde suget det fornødne til mig, sagde jeg.

"Ok, det vigtigste er også, at De har penge", sagde Wendelbo. Selvfølgelig regnede han med at jeg ville dumpe, og det var da også lige ved. Jeg havde nemlig ikke opdaget at faget geografi omfattede andet end kyststationer; så selvfølgelig kom jeg op i havstrømme. Jeg vidste en smule om Golfstrømmen, så var det sagt. Jeg sagde det som det var, og snakkede mig til et 6-tal!

Det hele foregik som sagt på Dampfærgevej. Havde noget foregået omme på P. Skrams Gade, ville jeg have kunnet komme i tanker om det. For øvrigt havde jeg spurgt hende på Sømændenes Forbund, om jeg kunne få bare et lille tilskud til at afholde mine skoleudgifter? "Ikke når du er på vej over til fjenden" var det lakoniske svar. Så da jeg cyklede hjem til Ødis Bramdrup efter overstået eksamen, havde jeg kun lige til færgebilletten samt en guldøl, som jeg blev lidt halvsnalret af. Sådan kan man jo blive ved. Gamle minder. Egentlig er jeg spændt på at høre hvordan det senere gik Napoleon?

Slut for denne gang med v.h. fra Johannes

Hej Johannes

Nu begynder det at hænge sammen, jeg havde i første omgang tænkt at du gik på skolen i de "normale" 1½ år, men da du jo var telegrafist skulle du bare op til den civile prøve, hvis de 2 måneder du gik der så var sidst på året, passer det med at de lige var flyttet til Dampfærgevej 7 og at de så i 53 var rykket en tak længere ned af Dampfærgevej til nr. 9. Alle tiders. Jeg vil prøve at indsætte vores korrespondance under erindringer om skolen, jeg håber det er Ok med dig
Mvh Knud-Helge

Hej igen Knud-Helge

Alt er for så vidt ok, m-e-n, jeg gik altså på skolen ca. marts-maj 1951 i første omgang
vh. Johannes

OK Johannes, så retter vi sgu i Kraks vejviser, jeg stoler mere på din hukommelse.
Mvh Knud-Helge